



Nieuwsbrief KBO ANBO-PCOB Midden-Groningen april 2025

KBO Hoogezand-Sappemeer
Secretariaat: Siena Ottens
Telefoon: 06-23806767
Mail: sienaottens@hotmail.com

PCOB Hoogezand-Sappemeer
Secretariaat: Wineke Meijer
Telefoon: 06-29394215
Mail: wineke.meijer@gmail.com

Belangrijke websites: www.kbopcobmiddengroningen.nl; www.poso-middengroningen.nl;

Geachte leden,

Wat een heerlijke lentedagen hebben we gehad. Lekker naar buiten toe, de zon in en genieten van de warmte. Dat vind ik zelf altijd zo fijn aan de lente, die warmte die nog zo heerlijk mild is zodat het zelfs als je in de zon zit niet te warm is. Ik heb er in elk geval wel van genoten en ik hoop u ook. En ondertussen gaat de tijd gewoon door en gaan we al weer bijna over op de zomertijd. Komende zondagnacht moeten we een uurtje eerder ons bed uit. Maar dan is het 's avonds ook weer wat langer licht en dat is ook wel fijn.

Als je het over de lente hebt, ga je automatisch ook weer denken aan de zomer die dichterbij komt en komt bij u misschien ook wel de vraag op gaan we nog weer weg en waar gaan we heen of wat gaan we dan doen. Daarom gaan we u in deze nieuwsbrief al vast wat van onze plannen vertellen.

15 april 2025, 14.00 uur in Het Brandpunt

Op deze middag komt de heer Wim van de Laar ons vertellen of de Matthäus Passion. Dit meesterwerk van Johannes Sebastiaan Bach wordt in de tijd voor Pasen vaak uitgevoerd en elk jaar genieten er weer vele duizenden mensen van. Misschien gaat u dit jaar ook wel naar een uitvoering. En ook wij kunnen deze middag naar gedeeltes uit dit oratorium gaan luisteren en dan wordt ons ook daarbij verteld wat daarbij zo belangrijk en mooi is. De heer Van de Laar is gepensioneerd docent van de muziekschool in Hoogezand en zingt zelf ook in een koor dat dit stuk regelmatig zingt. Ook na de lezing van vanmiddag moet hij snel naar Leeuwarden om daar de Matthäus Passion te zingen. Deze middag is echt een aanrader voor alle liefhebbers van mooie muziek.

20 mei 2025 uitstapje naar Oudeschans

Bent u wel eens in het schitterende dorpje Oudeschans geweest en heeft u daar ook zo genoten van het mooie, beschermde, dorpsgezicht? Nee, nog nooit? Dan is dit uw kans. Wij zijn van plan hier op 20 mei naar toe te gaan. We gaan dan naar het Vestingmuseum waar we worden ontvangen met koffie of thee en koek. Hier krijgen we de geschiedenis van de vesting te horen en kunnen we ook allerlei historische dingen bekijken. Ook kunnen we daarna nog wat door het plaatsje lopen, het is echt een schitterend stadje. En ook als u er al wel eens (of vaker) geweest bent is het toch leuk om er weer eens heen te gaan. Groningen is gewoon een hele mooie provincie en daar kunnen en mogen we van genieten. De kosten voor dit uitstapje bedragen € 8 p.p. U kunt zich opgeven bij Meint Dekker tel. nr. 06 44 86 98 38. De € 8 p.p. kunt u overmaken op bankrek.nr. NL 22 RABO 0166 1993 62 t.n.v. PCOB afd. Hoogezand-Sappemeer. Wilt u ook uw telefoonnummer doorgeven zodat wij u bij wijzigingen o.i.d. goed kunnen bereiken. De planning is dat we 's middags om 13.30 met eigen vervoer vertrekken vanaf het Rembrandtplein.

En dan iets heel anders. De **seniorenconferentie** organiseert op **23 april** van 13.30 tot 16.15 de lezing Alles goed geregeld in De Binding, Sportlaan 4 in Oude Pekela. Marieke Poort, notaris-mediator bij notariskantoor Huitsing & Poort, verzorgt deze lezing. Hierbij gaat het over het levenstestament en erfrecht. Een levenstestament is iets anders dan een testament. De inleidster vertelt u hoe u de regie kunt houden bij leven en na het overlijden. Voor deze bijeenkomst moet u zich aanmelden via seniorenconferentie@zavie.nl. Mocht u geen internet hebben dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden op nr. 050 5713999.

Op donderdag 3 april is er voor de KBO leden de jaarvergadering in de parochiezaal om 14.00 uur.

Onderstaand gedichtje kwam ik tegen op internet en zet ik hier ter afsluiting neer.

Lente

Maak het leven mooi
Versier het met een lentetooi
Geef een glimlach aan elke dag
Weet dat je er wezen mag.
Om te luisteren naar de fluit
Naar het indringende vogelgeluid
Om "Carpen Diem" te accepteren
En daardoor geluk te absorberen.

(Ans Bistervels-de Deckere)

Met vriendelijke groet,

Siena en Wineke